

Aandenken aan

de heer

*Joël Victor*

echtgenoot van mevrouw  
Georgette Acke

Geboren te Evergem op 13 juni 1932 en  
overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent  
op 23 oktober 2020.

*De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille  
van de corona maatregelen.*

Correspondentie; Uitvaartcenter De Piramide,  
t.a.v. mevr. Victor, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.  
[www.uitvaartcenterdepiramide.be](http://www.uitvaartcenterdepiramide.be)

Hij is de echtgenoot van:

Georgette Acke

de vader van:

Kathleen Victor en Joseph (†) Boonen

de grootvader van:

Natasja Boonen en vriend Habib

Jasmina Boonen en Bert Van Stappen,  
Lore, Margot

Tony Boonen en Elleen Van der Sypt,  
Noëmie, Viggo

de broer, schoonbroer en oom van:

Remi (†) Victor en Simonne (†) Van den Berghe, kinderen en kleinkinderen  
de kinderen en kleinkinderen van de overleden broers en zus van Georgette

De families Victor, Acke, West en Boone.

Met dank aan dr. Feys, het personeel van het Wit-Gele Kruis, de poetsdienst,  
het personeel van I-mens en van het AZ Sint-Lucas Gent.



*Wat voelde als een komma  
blijkt uiteindelijk een punt.  
Tot het laatste toe wilde je leven,  
door je sterke wil hiertoe gedreven,  
je geest nog goed op kracht.  
Maar zwaar werden toch de dagen,  
moeilijk is het vechten bij het  
ontbreken van de macht.  
Verdriet vermengd met dankbaarheid  
om wie je bent geweest.  
Harde werker, trotse man,  
schoenenmaker in hart en nieren.  
Genieten van het leven samen met Georgette,  
de deur stond altijd open, niks was je teveel.  
De koers is nu gereden, het oorlogsverhaal verteld.  
De stilte overvalt ons...  
zachtjes stromen tranen,  
ze tegenhouden kunnen we niet.  
Het is een stille vreemde pijn  
dat je nooit meer bij ons zult zijn.*