

Wij willen u hartelijk danken  
voor uw steun en medeleven  
bij het overlijden van onze mama en grootmoeder.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,  
t.a.v. familie Van Laecke - De Pauw, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.  
[www.uitvaartcenterdepiramide.be](http://www.uitvaartcenterdepiramide.be)



Afscheid nemen is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken in goede gedachten  
van herinnering.

Het is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan bij de grote momenten  
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waardevol is  
om het niet te vergeten.

Het is achterlaten met de zekerheid  
dat de herinnering aan al het goede  
je voor altijd dierbaar zal blijven.



De zon nam haar die dag mee achter de einder,  
waar het altijd licht is.

Wij bleven samen achter  
met een sterrenhemel vol herinneringen

mevrouw

*Christine Van Laecke*

echtgenote van de heer Roger (†) De Pauw

Geboren te Zomergem op 28 september 1928 en stil van ons heengegaan,  
in het AZ Sint-Lucas te Gent, op 17 november 2020.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

**De uitvaartplechtigheid vindt in beperkte kring plaats.**



zij is de mama, oma en meme van:

Marc en Ann De Pauw - Carteyn,  
Willem en Margot De Kock - De Pauw  
Wout en Lenka De Pauw - Taghon  
Kirsten De Pauw  
Yvan en Martine Ongenae - De Pauw,  
Stijn en Melissa Ongenae - Minnaert  
Dirk en Caroline De Pauw - Vermeire,  
Arthur De Pauw  
Mauranne De Pauw  
Bastien De Pauw

Delen mee in ons verlies:

haar zus Christiane,  
haar schoonzussen, neven en nichten

De families Van Laecke, De Pauw, Sierens en Van Leeuwen.

Met dank aan haar huisarts dr. Lissens en personeel van Familiehulp.