



Het leven is overgegaan in herinneringen.

Met deze woorden nemen we afscheid van

de heer

Etienne Aerens

echtgenoot van mevrouw Monique Pisman

geboren te Kluizen op 15 november 1931 en godvruchtig
overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 18 februari 2021.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Oud-dirigent van het Zangkoor Cantilena Kluizen

Lid van de Koninklijke Fanfare Iever en Eendracht Sleidinge

Dit melden u diepbedroefd:

Monique Pisman

zijn echtgenote,

Raoul (†) en Leda Aerens - Baudonck,
kinderen en kleinkinderen

Ludo en Anne-Laure Hugaerts - Pisman,
kinderen en kleinkinderen

zijn broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

Delen mee in ons verlies: de families Aerens, Pisman, Van Waes en De Muynck.

Met dank aan dr. Koen De Praeter.

Omwille van de huidige situatie heeft de afscheidsdienst plaats in besloten kring in de parochiekerk van Kluizen gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats aldaar.

Correspondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. mevr. Aerens - Pisman, Hoeksken 17, 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be