



Als ik ooit eens doodga, begraaf mij dan niet.
Verstik mij niet onder een zware steen,
maar laat mij de kans om vrij te zijn,
om te gaan, over de grenzen van de dood
mee met de wind als de witte vogels
en de groene natuur,
die ik bewonderde tijdens mijn leven.
Als ik ooit eens doodga,
verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering
aan mijn lach
niet op mijn graf
maar in je eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.



de heer

Daniël De Vlamynck

weduwnaar van mevrouw Angèle Temmerman

Geboren te Lembeke op 28 juli 1941 en thuis te Evergem overleden,
omringd door zijn dierbaren op 26 februari 2021.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken.

**De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de huidige maatregelen
op vrijdag 5 maart 2021 om 11.30 uur in de aula van Uitvaartcenter De Piramide.**

U kan de uitvaart volgen via livestream op volgende link:

<https://www.ceremonie-online.be/piramide-aula.html>

Hij is de papa en opa van:

Filip (†) De Vlamynck

Nick De Vlamynck en Katleen,

Oona, Matheo

hij is de broer van:

Lisette, Johan, Caroline en familie

Met speciale dank aan zijn huisarts dr. Brouns, Familiezorg,
de palliatieve zorg Gent-Eeklo, alsook de thuisverpleegster Martine.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie De Vlamynck, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be